

Shantymand / Kor

*Nu har vi kun minderne  
Om skumsprøjt på kenderne  
Om landgangsgudinderne  
Nu har vi kun minderne*

En sømand som fór over bølgerne blå  
Som kendte hver eneste havn  
Som elskede med alle de kvinder han så'  
Hver sømands sang nævner hans navn  
Han er nu en saga, hans tid er forbi  
Han var nu så hyggelig.

*Nu har vi kun minderne.....*

I dag lever søfolk et kedeligt liv  
Kun drømme og skrøner består  
Kap Horn har jo ikke fortæret et skiv  
Igennem adskillige år  
Den flyvende Hollænder er gået ned  
Omsider fik den da' fred.

*Nu har vi kun minderne.....*

**MELLEMSPIIL – MELLEMSPIIL - MELLEMSPIIL**

*Nu har vi kun minderne.....*

En gigtplaget Rudolf får danset for lidt  
Og Søren fra Nyhavn er glemt  
Han spiller lidt banjo men ikke så tit  
Det går li'som ikke så nemt  
Han mindes Katinka som aldrig sagde nej  
Hun fylder halvfems i maj

*Nu har vi kun minderne  
Om skumsprøjt på kenderne  
Om landgangsgudinderne  
Nu har vi kun minderne  
"farvel-farvel, min elskede ven"  
Nu har vi kun minderne*

Niels Thorlund – 1981:

*En lettere ironisk folkelig vals om sømandens forsvundne og romantiserede liv som det udspillede sig i bolværkspoeternes sange.*

Lyt til sangen her: <https://youtu.be/i-Fe6ITcPkc>

# NU HAR VI KUN MINDERNE

86

Capo II

Nils Thorlund

En - gang drog han ud ov - er ha - ve - nes blå og kend - te hver  
 e - ne - ste havn. Han el - sked' med al - le de kvin - der han  
 så. Hver sø - mands - sang næv - ner hans navn. Han er nu en  
 sa - ga, hans tid er for - bi. Han var nu så hyg - ge - lig. Nu  
 har vi kun min - der - ne med salt - vand på kind - er - ne  
 om land - gangs - gud - in - der - ne. Nu har vi kun min - der -  
 ne. Far - vel far - vel min el -  
 ske - de ven. Nu har vi kun min - der - ne.